



Evangelische
Kerk Leuven

WELKOM!

informatiebrochure

EKLEUVEN.BE

Gastvrij | Groeiend | Betrokken | Relevant

WELKOM ONZE KERNWAARDEN

Welkom in de Evangelische Kerk van Leuven (EKL)! Wat fijn dat u ons bezoekt. We hopen dat u zich welkom voelt, en dat dit boekje daarbij helpt. Op de volgende pagina's vindt u uitleg over wie we zijn als kerk, hoe wij ons organiseren en wat onze voornaamste activiteiten zijn. Via de contactgegevens kunt u ons bereiken voor andere vragen. Aarzel niet om iemand aan te spreken.



Eén basishouding, vier kernwaarden

De vier delen van ons logo staan voor vier kernwaarden. Ze zijn verbonden door ruimte, die een basishouding verbeeldt.

In alles wat we doen, willen we **authentiek** zijn. Betrouwbaarheid is een basishouding.

Als authentieke kerk brengt de EKL een integere, bijbelgetrouwe boodschap. Verder streven we als individuele leden naar authenticiteit. We willen doen wat we zeggen en houden daarbij in het oog dat niemand perfect is.

Als eerste willen we **gastvrij** zijn. We verwelkomen bezoekers op zondagochtend of andere momenten met warmte. Interactie en een open dialoog zorgen ervoor dat iedereen zich thuis kan voelen. We hopen dat mensen om ons heen Gods vrijgevigheid door ons ervaren.

Al wat gezond is, groeit of bloeit. Zo wil de EKL ook **groeien** in grootte en in diepte. We willen inspireren met diverse lezingen, studiedagen en vorming door derden, want we geloven dat Jezus volgen ook groei inhoudt.

Om **betrokken** te blijven bij elkaar en de maatschappij, willen we dienen en bidden. We kunnen niet betrokken zijn zonder iets voor de ander te doen. De kringwerking

brengt dat bij uitstek naar voren: in kleine groepen delen we ons leven en bidden we voor elkaar.

Ten slotte bestaat de EKL niet alleen voor zichzelf, maar ze is net als leden en bezoekers deel van de maatschappij. Daarom willen we in alles wat we doen **relevant** zijn. We waken erover onze gesprekken actueel en open te houden. Het geloof in Jezus raakt alle aspecten van het leven.

EREDIENST EN KIDS KERK

Op zondagochtend om 10 uur hebben we een evangelische dienst in de kapel van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF).

Tijdens de eredienst gedenken we Jezus met het Avondmaal. Dat doen wij door een schaal met brood en bekertjes met druivensap rond te geven. Jezus deed hetzelfde in de nacht voordat hij stierf. We herdenken zo zijn dood en de redding die Hij ons bracht. Verder brengt iemand een boodschap uit

de Bijbel. Uit een Bijbeltekst proberen we een praktisch inzicht of handvat voor vandaag te halen. Er is meestal ook ruimte voor persoonlijke gebeden. Met de liederen herinneren we onszelf en elkaar aan wat God gedaan heeft en doet.

De kerkdienst duurt ongeveer anderhalf uur. Nadien is er koffie en thee, en ruimte om een babbeltje te slaan met verantwoordelijken of andere bezoekers.

Kinderen zijn van harte welkom in de dienst! We vinden het belangrijk om samen bij God te komen, dus de eerste twintig minuten van de dienst brengen we gezamenlijk door. Nadien heeft elke leeftijdsgroep zijn eigen samenkomst. In de crèche (vlak naast de kapel) kunnen de allerkleinsten spelen, rusten of verzorgd worden. Vanaf de kleutergroep tot het einde van de lagere school kunnen kinderen wekelijks terecht in wat we de Kids Kerk noemen. Spelend, knutselend, vertellend en pratend krijgen de kinderen op hun niveau een Bijbelverhaal te horen. Twee keer per maand is er ook een apart programma voor tieners.



WE WILLEN
INSPIREREN EN
IN DIALOOG
GAAN!

Een authentieke
en gastvrije kerk



DIT GELOVEN WIJ

Onze 'geloofsbelijdenis' vindt zijn oorsprong in de vroege kerk. Alle christelijke kerken delen deze geloofsbelijdenis. Samen met alle gelovigen spreken wij uit:

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE,
SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE.
EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBOREN ZOON,
ONZE HEER;
DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST,
GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA;
DIE GELEDEN HEEFT ONDER PONTIUS PILATUS,
IS GEKRUISIGD, GESTORVEN EN BEGRAVEN,
NEERGEDAALD IN DE HEL;
OP DE DERDE DAG OPGESTAAN UIT DE DODEN;

OPGEVAREN NAAR DE HEMEL,
EN ZIT AAN DE RECHTERHAND VAN GOD,
DE ALMACHTIGE VADER;
VAN DAAR ZAL HIJ KOMEN OM TE OORDELEN
DE LEVENDEN EN DE DODEN.
IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST.
IK GELOOF EEN HEILIGE, ALGEMENE, CHRISTELIJKE KERK,
DE GEMEENSCHAP VAN DE HEILIGEN;
VERGEVING VAN DE ZONDEN;
OPSTANDING VAN HET LICHAAM;
EN EEN EEUWIG LEVEN.

AMEN.

(zeker, het is zo)



STRUCTUUR VAN DE KERK

Bestuur

Voor de dagelijkse leiding van de kerk zijn de oudsten verantwoordelijk. 'Oudste' is de benaming van een kerkelijk ambt. De oudsten in onze kerk zorgen voor het **praktische verloop** van het kerkgebeuren. Zij dragen ook **geestelijk zorg** voor de leden. Elke oudste is betrokken in een werkgroep, zoals jeugdwerking, zending of onderwijs.

De oudsten zijn verkozen door de leden van de kerk. Hun mandaat is beperkt in de tijd. Jaarlijks vindt er minstens één **ledenvergadering** plaats.

Johan Lorein neemt als een van de oudsten ook de voltijdse taak van **voorganger** op. Hij is het eerste aanspreekpunt. Hij volgde theologische studies aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

Kringwerking

De EKL is een vrij grote kerk van ongeveer 120 leden. Om elkaar beter te leren kennen

en meer betrokken te zijn bij elkaar, moedigt de kerk mensen aan om een kring bij te wonen. Een **'kring'** is een gespreksgroep, die wekelijks of tweewekelijks samenkomt op diverse locaties, bijvoorbeeld bij iemand thuis. Elke kring bepaalt zijn eigen programma. Er is altijd ruimte voor je persoonlijke verhaal en gebed.

Een bijzondere kring is de **Alphaking**. In één jaar (ongeveer 15 avonden) maken geïnteresseerde bezoekers kennis met het christelijke geloof vanuit de Bijbel. Elke avond start met een maaltijd. Daarop volgt een voorbereide uiteenzetting. Daarbij is er ruim de tijd voor eigen vragen.

Kinderwerking (1^{ste}-6^{de} leerjaar)

Naast de Kids Kerk is er voor de kinderen om de twee weken op zaterdagmiddag **'Afrit15'**. Telkens is er een leuke activiteit, zoals een spel, schaatsen of een tocht. Samen met de leiding bespreken de kinderen ook een stukje uit de Bijbel. Afrit15 staat open voor iedereen, of je nu één keer komt of elke keer.

Tienerwerking (1^{ste}-3^{de} middelbaar)

Elke vrijdagavond verzamelen de **'spookrijders'** voor een gezellige avond samen. Ze praten over hoe je als jongere vandaag gelovig kunt zijn. Hoe kan je de Bijbel toepassen op je eigen leven? Daarnaast zijn er sportieve en avontuurlijke activiteiten gepland.

Jeugdwerking (4^{de}-6^{de} middelbaar)

Om de twee weken op zondagavond eten de jongeren (**'The Base'**) samen. Met hun leiding zoeken ze uit hoe ze het geloof met hun eigen leven en leefwereld kunnen verbinden. Ze bidden samen voor de dingen die hen bezighouden en nemen tijd om te babbelen of een spel te spelen.

Projecten

Als kerk willen we iets betekenen voor de wereld om ons heen. Daarom **steunen** we verschillende projecten. Dat doen we zowel financieel als door gebed en meeleven. De projecten situeren zich binnen en buiten België. Een greep uit de projecten: kinder-

werk in Servië, een rusthuis in Albanië, studentenwerk in Vlaanderen en een kleuterschool in Zuid-Afrika.

Bredere organisatie

De EKL werkt autonoom, maar staat niet op zichzelf. De kerk is aangesloten bij de VEG, die een dertigtal **Vrije Evangelische Gemeenten** in Vlaanderen samenbrengt. De VEG is samen met heel wat andere Nederlands- en Franstalige denominaties* aangesloten bij de Federale Synode van Protestantse en Evangelische kerken (FS). De Federale Synode vertegenwoordigt alle kerken rechtstreeks of via de Administratieve Raad voor Protestantse en Evangelische Erediensten (ARPEE) bij de overheid. Bij de verschillende organen kan de kerk terecht voor advies of hulp.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen na het lezen van deze brochure? Spreek ons gerust aan na een dienst of contacteer Johan Lorein.

* Een denominatie is een groep kerken die een gemeenschappelijke geschiedenis hebben en die dezelfde theologische, culturele en praktische accenten leggen.

Evangelische Kerk Leuven

Sint-Jansbergsesteenweg 97
3001 Heverlee

info@ekleuven.be
www.ekleuven.be

Voorganger | Johan Lorein

predikant@ekleuven.be
0498 15 21 40

Eredienst

Elke zondagochtend 10u

CONTACTGEGEVENS